

Zondagsbrief

8^e jaargang, nummer 2

Zondag 7 juni 2026

Kleur van de zondag: **groen**



Mededelingen

4ALLdienst

De kerkdienst van zondag 7 juni is een 4ALLdienst.

Het thema is: Wat doet muziek jou?

Leuk dat jongeren en ouderen uit de gemeente hebben gereageerd met hun favoriete muzieknummers, en/of verteld hebben wat een lied, wat muziek, hen doet.

We gaan het samen horen, ontdekken, en zingen.

Connected o.l.v. Guus Fennema zal ons in deze dienst begeleiden.

4ALL commissie - Ds. Coby de Haan

Bloemengroet

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging naar Jan en Judith van der Staay.



Zondag 7 juni is de eerste collecte bestemd voor Youth for Christ in Veenendaal.

Wie we zijn: We geloven dat wanneer jongeren liefde en acceptatie ervaren, dit hun leven van binnenuit zal veranderen en een positieve invloed zal uitoefenen in hun netwerk van familie, vrienden en school. We dromen van een beweging waarin jongeren Jezus leren kennen, groeien en zich inzetten voor hun omgeving.

Samenwerking: Om jongeren te dienen, werken we met veel lokale en landelijke partners samen. Zo werken we met zogenoemde ketenpartners, zoals hulpverleningsorganisaties, gemeente en

veiligheid, en met andere jongerenwelzijnsorganisaties. Door korte lijnen is het mogelijk om samen met jongeren gesprekken aan te gaan met andere partijen, jongeren door te verwijzen of praktische hulp te bieden. Ook de kerken maken deel uit van ons netwerk, waardoor we elkaar kunnen versterken in ons bereik. Samenwerking houdt in dat we kennis delen, elkaar praktisch helpen of partners ons financieel ondersteunen. Het betekent dat we jongeren een stem kunnen geven of helpen hun stem te uiten.

Deze collecte is van harte aanbevolen.

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over naar NL14 RABO 0395 1389 06
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Veenendaal
o.v.v. Youth for Christ

Vakantieverlof

Van 5 juni tot en met 21 juni zal ik afwezig zijn vanwege vakantieverlof. Mijn beide collega's, ds. Coby de Haan en seniorenpastor Alette van de Lagemaat, zullen in voorkomende gevallen waarnemen.

ds. Loeki van der Laan

PGV Wandeling

De PGV Wandeling op zaterdag 13 juni 2026 is ongeveer 14 km.

We starten om 9.00 uur bij de parkeerplaats van de Petrakerk en gaan met zo weinig mogelijk auto's richting Jufvrouw Tok, het startpunt. Rond 15:00 zijn we weer terug.

Neem zelf iets te eten / drinken mee voor onderweg.

Opgeven kan tot vrijdagavond 10 april 20:00 uur via de PGVwandel app , per mail aan: zw-wandelgroep@pkn-veenendaal.nl. of telefonisch bij Geert Flobbe 0625577943.

Vermeld s.v.p. je 06 nummer bij aanmelding en geef aan of je wilt meerijden of zelf rijdt. In dat laatste geval: hoeveel kunnen er met jou meerijden?

Kliederkerk 28 juni

Deze Kliederkerk zijn we te gast op de Stadsakkers. We gaan kijken wat daar allemaal groeit. Er is meer dan je denkt. We laten ons inspireren door het Bijbelverhaal van de vrouw van Sarefat, die dacht dat ze te weinig had. We hebben allerlei leuke activiteiten bedacht. En Sjors zal met zijn accordeon de muziek inbrengen. Fijn dat er weer allerlei helpende handen uit de PGV zijn die deze Kliederkerk mogelijk maken. Neem je vriendje, vriendinnetje, je ouders of oma/opa mee. Des te meer er zijn, des te leuker het wordt. We gaan als afsluiting pannenkoeken eten.

Meld je aan, zie flyer.

Het Kliederkerkteam

Jennifer, Harma, Peter, Harriet en Coby

**STADSAKKERS VEENENDAAL
DRAGONDERWEG 1**

Er is meer dan je denkt



**Graag opgeven via:
kliederkerkveenendaal@gmail.com**

**Kliederkerk
Veenendaal**

**zondag 28 juni
15:00 -17: 00 uur
voor (groot)ouders en kind(eren)
in de basisschoolleeftijd**



**laagdrempelig
samen kerk beleven
iedereen is welkom**

Kanker- de weg gaan met de ander

Graag informeren we jullie over het volgende:

In Veenendaal is een interkerkelijke werkgroep opgericht, met bovenstaande naam. Via flyers bij huisartsen, in het ziekenhuis en gemeenteberichten hebben we bekendheid aan onze werkgroep gegeven. De werkgroep is onderdeel van de landelijke werkgroep 'Als Kanker je raakt'.

In het afgelopen jaar was er een lezing en zijn er ontspanningsmomenten georganiseerd.

Er werd informatie, zoals bijvoorbeeld lezenswaardige boeken, een gedicht, een gebed, gedeeld binnen de groep en er wordt gezocht naar oplossingen als dat nodig is. Het onderlinge contact groeit merkbaar.

Op 2 september a.s. wordt er een lunch georganiseerd en op 15 oktober a.s. is er weer de Oktoberlezing met predikant/ schrijver Dirk de Bree. Niet lang geleden verscheen zijn indrukwekkende boek over Job.

Verder zijn we in samenwerking met de landelijke Stichting bezig een concert te organiseren met de landelijk bekende band LEV. Hun liedjes raken de rauwe kant van het leven en bieden daarin troost. Hopelijk gaat het lukken dit concert rond Wereldkankerdag 2027 van de grond te krijgen. Daarvoor worden sponsors gezocht!

Verder ligt in de naam besloten dat er de mogelijkheid is om buddy te worden of een buddy-dienst aan te vragen. D.w.z. als kanker in je leven komt, en je staat er min of meer alleen voor, dan kun je aangeven, dat je behoefte hebt aan iemand die meegaat naar de gesprekken met artsen, iemand die de weg weet te vinden naar hulpinstanties of bij eventuele zorgvragen aanwezig kan zijn. Of alleen maar een luisterend oor, een koffiebezoek of samen winkelen.

Graag wil de werkgroep haar werkzaamheden ook onder de aandacht brengen van diaconieën en kerkenraden.

Voor verdere informatie of aanmelding als sponsor kan contact worden opgenomen met

Bert Troost, tel: 0622272112 of Ellen van Voorthuijsen, tel: 0611440.

En... zij horen graag van jullie!

Sinds 21 november 2024 verleent wijkgemeente Open Hof in Kampen kerkasiel aan de familie Babayants (<https://kerkasielkampen.nl/>). Het afgelopen jaar zijn we vanuit de PGV twee keer met een aantal mensen naar Kampen geweest om het kerkasiel te steunen. Nog steeds is er geen verandering in de situatie van de familie Babayants en in die van 400 andere kinderen die in Nederland zijn opgegroeid en hier een veilige plek hebben gevonden.

Wijkgemeente Open Hof houdt met heel veel inzet van vrijwilligers uit het hele land de eredienst gaande om uitzetting van de familie Babayants te voorkomen en om aandacht te vragen voor het onrechtvaardig beleid voor gewortelde kinderen. Vanuit de PGV willen we deze zomer het kerkasiel steunen door met mensen uit Veenendaal open blokken in het rooster van de diensten op te vullen.

Vind je het leuk om mee te gaan en eventueel mee te denken over een invulling van de blokken, meld je dan voor 10 juni aan op de app Kerkasiel Kampen van de PGV. Daar kunnen we dan met elkaar afstemmen wat mogelijk is.

Voor meer informatie kun je mailen naar Coby de Haan (ds.cdehaan@pkn-veenendaal.nl) of Margreet Hagelstein (zw-ouderling-bo1@pkn-veenendaal.nl).



Viering in de stijl van

Taizé

Meditatie door:
zingen, Bijbellezen, gebed,
stille en aansteken van
kaarsen.

Zondag
7 juni 2026

19:30-20:15 uur

In de Petrakerk,
Kerkewijk 135

Kijkcijfers zondag 31 mei 2026

Direct: 132

Opname: 66

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl.

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de **digitale nieuwsbrief**.

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op www.kerkdienstgemist.nl.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. worden verstuurd naar zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl.



Protestantse Gemeente
Veenendaal